

Als je pastor ondernemer is

Reli-ondernemers, concurrentie of bron van inspiratie voor de Kerk?

- ▶ In Nederland zijn er tal van reli-ondernemers
- ▶ In Vlaanderen gaat het nog vaak om vzw's
- ▶ Ook de Kerk kan leren van ondernemerschap

Christof BOUWERAERTS

Ontkerkelijkheid is niet hetzelfde als godsdienstloosheid. Wie niet langer thuis is in de Kerk, kan nu terecht bij nieuwe spelers op het religieveld. Ze bieden spirituele begeleiding voor diverse doelgroepen, leren je mediteren in oosterse of westerse stijl, of iets tussenin. Of je kunt hen inhuren voor religieuze duiding en rituelen bij sterke momenten.

Voor die formules op maat betaal je natuurlijk een prijs. Toch zit in Vlaanderen achter die religieuze dienstverlening vaak een vzw, soms met een losse kerkelijke binding, soms op gespannen voet met het instituut. In eigen land creëren organisaties zoals Rent-a-Priest al langere tijd warring onder gelovigen. Ook in de uitvaartsector zien we een wildgroei in het aanbod.

In Nederland zijn vandaag alvast honderden zogenoemde reli-ondernemers aan de slag. Religiewetenschapper Elze Riemer bestudeerde het fenomeen. „Het



Religieuze dienstverlening op maat is eigen aan een samenleving van zinzoekers. © Belga Image

gaat om een erg diverse beroepsgroep”, zegt ze. „Soms zijn het geestelijke verzorgers die geen werk meer vinden en het dan maar als zelfstandige proberen. Al hebben zij vaak niet het juiste profiel om te ondernemen.”

Gaat dat ondernemerschap dan wel samen met pastorale en spirituele dienstverlening? „Een zekere kwaliteitscontrole lijkt me wel wenselijk”, zegt Riemer.

„Vandaag is immers alles mogelijk. Toch ontmoette ik geen enkele reli-ondernemer die onoprecht is. Integendeel, het zijn doorgaans net mensen die hun authenticiteit nauwlettend bewaken. Een succesvol reli-ondernemer moet goed weten waar hij of zij mee bezig is. Je moet hard werken om jezelf op de juiste manier te onderscheiden. En ja, je moet ook geld durven te vragen.”

Sommige protestantse Kerken in Nederland schakelen intussen reli-ondernemers in om in diverse contexten te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Volgens Florian Sobetzko, onderzoeker aan het Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum en pastoraalreferent bij het bisdom Aken in Duitsland, kan ook de katholieke Kerk maar beter iets opste-

ken van die ondernemende houding. In maart 2019 komt hij in Brugge zijn concept ‘ecclesiopreneurship’ toelichten tijdens een studiedag van het Academisch Centrum voor Pastoraaltheologie aan de KU Leuven en YOT, labo voor levensbeschouwing & ruimte voor perspectief.

„Ecclesiopreneurship staat voor een ondernemende benadering van de pastoraal”, legt theolog en organisator Wim Vandewiele uit. „Ze sluit nauw aan bij

„Ik ontmoette nog geen enkele onoprechte reli-ondernemer”

het zien, oordelen en handelen van Cardijn. De afgelopen twee eeuwen zette die inductieve methode talloze gelovigen ertoe aan om met weinig middelen toch initiatieven te durven ontwikkelen en zo het verschil te maken in Kerk en samenleving.”

In welk opzicht lijkt die ecclesiopreneur dan op een echte entrepreneur? „Hij is een expert in het omgaan met onzekerheid”, zegt Vandewiele. „Hij experimenteert op kleine schaal, werkt cocreatief samen en verzamelt schaarse middelen. En vooral, hij laat falen toe en trekt lessen uit wat hij onderneemt. Aan die houding heeft de Kerk nood.”

Gevraagd: fotografen van ons erfgoed

Wiki Loves Heritage roept op de gratis internetencyclopedie Wikipedia aan te vullen met erfgoedfoto's

Patrick VERSTUYFT

U mag tot 15 november tot het laatste, kleinste, schoonste, opmerkelijkste stukje erfgoed in ons land fotograferen en uw foto-oogst opslaan op Wikimedia Commons, tenminste als u wenst deel te nemen aan *Wiki Loves Heritage*. „Eind augustus waren er al 863 inzendingen van particulie-

ren”, zegt Brigitte Myle, de coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Vlaanderen. „De bedoeling is om met de oogst aan inzendingen de gratis internetencyclopedie Wikipedia te stofferen met nieuwe beelden en teksten om ons brede, rijke erfgoed te illustreren. Over het erfgoed in Vlaanderen vind

je nog relatief weinig op Wikipedia. Meestal wel veel gebouwen, maar voor objecten ligt dat moeilijker. Naast de inzendingen van individuen sporen we ook de erfgoedorganisaties aan activiteiten te organiseren voor belangstellenden en om zelf teksten op te stellen en Wikipedia aan te vullen of aan te passen.”

De talrijke organisaties werden de voorbije maanden ook warmgemaakt om het de fotograaf in u zo makkelijk mogelijk te maken. De erfgoedverenigingen werd gevraagd om bijvoorbeeld hun museum of erfgoedwebsite gratis open te stellen voor fotografen, om een workshop fotografie te organiseren of om een erfgoedzoektocht in de buurt op het getouw te zetten.

Erfgoed wordt in de ruimste zin opgevat. Het gaat om onroerend erfgoed (archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, varend erfgoed, oorlogsrelicten en stads- en dorpsgezichten), roerend erfgoed (collecties kunstobjecten, gebruiks- en siervoorwerpen, archiefstukken, beeldmateriaal, enzovoorts, die onder andere in musea, archieven en erfgoedbibliotheken worden bewaard) en immaterieel erfgoed (niet-tastbare gewoontes of gebruiken van



In Dendermonde vond afgelopen weekend voor de 68ste keer de Bloemencorso plaats. Ook dit is erfgoed. © Departement CJSJ

welke die worden gekoesterd en nu nog beoefend zoals feesten, verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken, rituelen en ambachten).

Let wel, het mag ook gaan om foto's die al eerder zijn gemaakt. U moet ze wel voorzien van het juiste label (welk erfgoed, waar genomen) en ook over de nodige toelatingen beschikken van de afgebeelde personen of van de eigenaars van de gefotografeerde interieurs, werken, voorwerpen, goederen. Na de uiterste inzend-

datum van 15 november buigt een jury zich over de berg foto's. Ze beoordeelt de inzendingen op hun erfgoedgehalte, hun technische kwaliteit, de originaliteit van de setting en hun bruikbaarheid op Wikipedia. In december worden dan tien winnaars bekendgemaakt. Nog dit, speel het spel eerlijk en pik geen foto's van anderen.

www.europeeserfgoedjaar2018.be biedt meer info, doorklikken naar *Wiki Loves Heritage*.

Advertentie

ICTAM Bergstraat 52 1000 Brussel 02/548 98 98 www.ictam.com

Culturele groepsreizen met ervaren reisleaders

 JORDANIË 28/10 8d.	 VIETNAM 10/11 18d.
 HEILIG LAND 4/11 8d.	 GUATEMALA 30/10 14d.